

Debat aften d. 19.05.09 i Højstrup.

Vi var i alt 13 deltagere ved denne yderst hyggelige og konstruktive debataften. Efter udsigten til et udendørsmøde, idet nogen havde valgt at låse den inderste dør, fik vi dirket døren op, og som de dynamiske singler vi er, tog det 10 min at få dækket bord, sat kaffe over og få smækket noget ost og brød på bordet.

Aftenens debatpunkter blev følgende:

1. Kan man være medlem af SRC når man er over 55 år..?
2. Kæreste pli
3. Flere kulturelle aktivitetsgrupper...? Nye tiltag, nye folk.
4. Forventninger til bestyrelsens deltagelse i arrangementer..?
5. Kulturmaskinen
6. Evt.

Der var bred enighed om, at det er umuligt at alders diskriminerer. Det må være op til den enkelte at vurdere om man er for gammel til at være SRC'er, med de aktiviteter og fester vi kan tilbyde. Dog var alle da enige om, at nye, unge kræfter altid er velkomne, og giver friske pust og idéer når initiativerne er til stede. Så SRC Odense er som hidtil en forening for Enestående singler, fortrinsvis mellem 30 og 55 + !

Endnu en vanskelig debat, er kærestedebatten, praktikperioder, som det så snildt også kaldes. Nogle medlemmer har givet udtryk for, de ikke syntes det kan være korrekt at en singleforening "tillader" medlemmerne at være kærester, og bevare medlemskabet. At det gør det svært at vide hvad man står overfor ved f.eks. en fest. Men der er mange aspekter i denne "problemstilling", som vi egentlig alle var enige om slet ikke behøvede være noget problem. Hvor singler mødes, kan sød musik opstå, i kortere eller længere perioder. Men hvor mennesker mødes knyttes også venskabsbånd...netværker...og disse er svære at give køb på, hvis man skulle gå hen og tabe sit hjerte også. Derfor må det i bund og grund handle om respekt fra den/de kæresteramte medlemmer. En slags Emma Gad Takt og Tone, hvor man gebærder sig som enestående ved fester og andre arrangementer, og husker det er en single forening man befinder sig i, og gemmer kæleriet og for den sags skyld evt. jalousier til man er på tomandshånd igen. Omvendt bør reelle singler også respektere at nogle kan gå hen og blive kæresteramt, men at det måske går over igen, og derfor også respektere dette og stadig være åbne og imødekommende. Kort sagt.... Respekt og pli overfor hinanden uanset status, men med Single-konceptet som overordnet formål. Og vi så det alle som en selvfølge, at man er reelt single ved indmeldelse.

Det forlyder at flere medlemmer har udtrykt ønske om flere kulturelle aktiviteter. Vi har allerede Bog & Debat, Biograf, Kulturgruppen m.m. Men der savnes flere koncert arrangementer med mulighed for at følges...."Gå-i-Byen" arrangementer, Museums besøg o.s.v. SRC gruppen vil gerne prøve at stable noget på benene, så de vil tromme de andre grupper sammen, så tingene ikke kolliderer og et godt samarbejde kan komme på tale. Flere frivillige kræfter fra endnu ikke engagerede medlemmer ønskes og vil blive efterlyst. Det bliver spændende at se udviklingen på kalenderen fremover.

Bestyrelsens bestræber sig på at deltage i så meget som muligt, men mener ikke at en bestyrelsespost forpligter til deltagelse ved hvert arrangement. Hvis en sådan forpligtelse skal følge med en bestyrelsespost, vil det nok blive meget svært fremover at tromme en bestyrelse sammen overhovedet. Dette var der også bred enighed om, og ift. nye medlemmers deltagelse er det singleguidernes job at guide, og ikke bestyrelsens. DOG var der enighed om at vi alle bør kunne træde til som "single-guider" hvis vi som "gamle" medlemmer befinder os ved et arrangement hvor der er nye medlemmer som har brug for at føle sig tryk og velkommen. Og dette kan og bør gruppernes kontaktpersoner benytte sig af.

Kulturmaskinen, eller rettere Single festerne på samme, skaber både glæde og irritationer. Mange medlemmer kommer til festerne på Kulturmaskinen, og en del medlemmer er indmeldt i SRC pga Kulturmaskinen. Men både nogle af os i bestyrelsen og især festudvalget er trætte af at det til tider opfattes som fester SRC Odense arrangerer, og at SRC Odense ER Kulturmaskinen. Nogle mener også at reklame for Kulturmaskinens fester ikke hører til på vores hjemmeside i kalenderen. Bl.a da der mangler kontaktperson på denne aktivitet. Af samme årsag har nogle

medlemmer også oplevet at komme på Kulturmaskinen og konstatere at der befinder sig en del SRC'er som man måske kunne have slået følge med, i stedet for at måtte gå den tunge gang alene. Debatten omkring dette emne var længere, men vi fandt da vist en løsning i fællesskab. Kulturmaskinen er god at have i kalenderen, så ingen får lagt et arrangement samme dag, med "fare" for at folk vælger singlefesten på Kulturmaskinen. Men vi skal blive bedre til at skrive på opslagstavlen om vi kommer, og evt lave aftaler af dén vej....og Erling sørger for at tilføje i kalenderen hvem der reelt er arrangør af festerne på Kulturmaskinen, så SRC Odense definitivt slipper rygtet som arrangør.

Sidst, men absolut ikke mindst, var alle enige om at en sådan debat aften som vi nu har haft, var en rigtig god ide, og vi vedtog alle at DET skal gentages til efteråret, og herefter en gang hver halve år.

Tak til alle for en super god og konstruktiv aften.

Således oplevet af

Rie